



Daan de Kort aan het werk als dj Braille | FOTO Marvin Slaats

Als je de lat niet hoog legt, kom je nergens

TEKST | Joke van der Leij

Daan: 'Ik was super pissig toen het UWV mij bijna volledig afkeurde'

Daan de Kort (22) kon tot zijn 15e altijd de kleine lettertjes in de krant lezen. Maar op 15 maart 2008 ging het grondig mis en werd hij ernstig slechtziend. Heftig, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten, vond hij. Hij studeert HBO Bedrijfskunde in Den Bosch, is het jongste gemeenteraadslid van Veldhoven en draait als DJ Braille op evenementen en feesten. 'Ik focus altijd op wat ik wél kan.'

Daan is een geboren en getogen Veldhovenaar. Tot zijn vijftiende leidt hij een heel normaal leven. Hij gaat naar de middelbare school, is voorzitter van de leerlingenraad, lid van de plaatselijke voetbal- en tennisclub en heeft veel vrienden.

'Ik ben altijd al een bezig baasje geweest', glimlacht Daan. 'Sporten, dingen regelen en meepraten en betrokken zijn bij mijn omgeving: dat zat er bij mij al van jongsaf aan in.' →

Ineens slechtziend

In maart 2008 verandert Daans leven drastisch. 'Ik merkte opeens dat ik veel slechter ging zien. Eerst dacht de huisarts nog aan de ziekte van Pfeiffer. Maar op 15 maart 2008 ging het echt mis. Ik zat op school en zag ineens bijna niets meer. Mijn centrale zien was helemaal weg. Niks was meer scherp. Ik kon niet eens meer met de fiets van school naar huis fietsen. Paniek. Mijn vader heeft me opgehaald en meteen naar de EHBO in Veldhoven gebracht. Aanvankelijk namen ze mijn klachten niet erg serieus. Maar toen er toch een MRI-scan werd gemaakt, bleek mijn oogzenuw ernstig beschadigd.'

Zeldzame botziekte

Daan werd met spoed in Maastricht geopereerd om verdere schade te voorkomen. 'Ik bleek een zeer zeldzame botziekte te hebben. Dat zorgde voor overmatige botgroei op bepaalde plekken in mijn hoofd. Na een paar maanden bleek ook mijn gehoor te zijn aangetast. Een nieuwe operatie volgde om te voorkomen dat ik ook nog aan één oor doof zou worden. Dat is gelukkig niet gebeurd. De botziekte lijkt ook over te zijn. Maar de beschadiging aan mijn oogzenuw is onherstelbaar. Ik zie alleen binnen een straal van 1 of 2 meter nog genoeg contouren om niet tegen een tafel of ander object aan te lopen.'

Geen speciaal onderwijs

Daans leven stond op zijn kop. 'Ik moest de draad van mijn leven weer zien op te pakken. Ik leerde braille, reizen met het openbaar vervoer en allerlei praktische dingen zoals zelf drinken inschenken of tandpasta op je tandenborstel doen en jezelf verzorgen. Gelukkig leef ik in het digitale tijdperk. Ik maak optimaal gebruik van de mogelijkheden van ICT en doe alles met spraaksoftware.' Speciaal onderwijs volgen wilde Daan niet. 'Het werd me wel aangeraden, maar ik vond dat ik dan teveel in een hokje werd geduwd. Je moet juist leren om je staande te houden in de samenleving en zoveel mogelijk zelf doen. Ik gebruik ook geen blindenstok omdat mensen je dan toch vaak be-



Daan labelt zijn cd's met braillestickers | FOTO Joke van der Leij

naderen alsof je zielig bent. Dat vind ik pas echt erg. Bovendien ken ik Veldhoven als mijn broekzak. Daarbuiten moet ik wel wat extra opletten en vragen, maar dat gaat tot nu toe best goed.'

Maatwerk

Hoewel Daan zelf vooral focust op wat hij wél kan, bleek het UWV anders te denken over zijn mogelijkheden. 'Ik werd vrijwel volledig arbeidsongeschikt verklaard vanwege mijn beperking en kwam in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Daar was ik hartstikke pissig over. Ik voelde me weggezet als iemand die niets kan. Die uitkering heb ik na een tijd stop laten zetten omdat het mij alleen maar belemmerde om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Geef mij een laptop met spraaksoftware, heb ik gezegd. Dat helpt me bij het volgen van een geschikte studie en het vinden van passend werk. Lever maatwerk zodat ik mij kan ontwikkelen, net als iedereen. Dat is toen ook gebeurd.'

Voorlezer

Na het behalen van zijn havo-diploma, koos Daan voor de hbo-studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement in Den Bosch. 'Die studie is mij op het lijf geschreven. Ik heb veel belangstelling voor politiek en maatschappij, precies wat ook centraal staat in mijn opleiding. Je wordt opgeleid voor beleidsfuncties bij de overheid of bij organisaties die daarmee te maken hebben, zoals vakbonden en werkgevers-

organisaties. Mijn studie loopt als een trein. Ik heb vooraf geregeld wat ik nodig heb om te kunnen studeren. Tentamens maak ik op mijn laptop, ik krijg wat langer de tijd en mag gebruik maken van een voorlezer. Alleen als het nodig is, vraag ik hulp. Ik kan met iedereen opschieten en niemand doet moeilijk over mijn beperking.'

Jongste raadslid

Daan heeft ook een missie, helemaal sinds hij ernstig slechtziend is geworden. 'Ik wil laten zien dat je ook als ernstig slechtziende volledig en volwaardig kunt meedoen in de maatschappij. Ik was vóór mijn slechtziendheid al fractieassistent bij de VVD in Veldhoven. Dit voorjaar ben ik met voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Veldhoven gekozen. Ik vertegenwoordig niet alleen jongeren maar ook mensen met een beperking en debatteer mee over onderwerpen als de Wmo en de Participatiewet. Zo breng ik mijn ervaringsdeskundigheid in het debat in. Dat vind ik belangrijk.' Om de bewustwording rond een visuele beperking te vergroten, zet Daan zich ook in voor de stichting Platform Gehandicapten. 'Ik geef elk jaar voorlichting en lezingen op basisscholen. Dan vertel ik wat het is om een visuele beperking te hebben en hoe anderen daarmee rekening kunnen houden. Kinderen willen van mij ook weten hoe ik het allemaal doe. Mijn verhaal maakt meestal veel indruk op hen. Dat hoor ik dan weer van hun ouders die mij erover aanspreken.'

DJ Braille

In zijn vrije tijd is Daan dj. 'Ik weet veel van muziek en het is voor mij belangrijker geworden sinds ik geen balsporten meer kan doen. Mijn vriend Leon, baas van een kroeg in Veldhoven, stimuleerde mij om bij hem te komen draaien. "Jij komt hier elke woensdagavond", riep hij. "Ik wijs jou de knoppen aan, jij gaat lekker oefenen en dan komt het goed." Zo is het ook precies gegaan. Ik was verbaasd hoe snel ik het onder de knie kreeg. De knopjes leerde ik op de tast bedienen, mijn cd's labelde ik met behulp van stickers in braille zodat ik snel nummers kon vinden. En gaandeweg leerde ik ook het publiek te bescapelen en sfeer te creëren met de liedjes die ik draaide. Ik draai nu als dj Braille wekelijks in verschillende kroegen in Veldhoven, Eindhoven en daarbuiten. Maar ik ga ook samen met een vriend als roady naar feesten en evenementen met mijn eigen drive-inshow.'



FOTO Joke van der Leij

Waarom noem je jezelf dj Braille? 'Die naam valt goed op, ik kan me er goed mee profileren. Bovendien raak ik daardoor vaak in gesprek met mensen over een visuele beperking en wat dit voor iemands functioneren betekent. Ik vertel dan dat ik niet zielig ben en ik mij door mijn beperking niet laat beperken. Voor veel mensen is dat een eyeopener.'

Burgemeester

Volgend jaar hoopt Daan af te studeren als bestuurskundige. Hoe ziet hij zijn toekomst? 'Ik droom ervan om ooit burgemeester van Veldhoven te worden. Je staat tussen de mensen in, in voor- en tegenspoed en bent de verbinding tussen overheid, burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een mooiere functie kan ik eigenlijk niet bedenken. Of het gaat lukken weet ik niet. Wie weet kom ik wel heel ergens anders in een bestuursfunctie terecht. Maar als je de lat niet hoog legt, kom je nergens.' ←